



Pruiken en revoluties



DIT WEET JE NU!

LES 1 KENNIS IS MACHT

In de Republiek gaat het in de 18e eeuw slecht met de handel en nijverheid. Toch verdienen kooplieden veel geld met producten uit Oost-Indië. De 18e eeuw is de zilveren eeuw.

In Frankrijk is koning Lodewijk XVI de baas. Hij zegt dat hij zijn macht van God heeft gekregen. Het volk moet naar hem luisteren. Geleerden vinden dat het volk meer heeft aan kennis. Ze willen hun kennis delen. Daarom schrijven ze alles op in een encyclopedie. Eise Eisinga bouwt het zonnestelsel na. Iedereen kent nu zijn planetarium.

De geleerden van de Verlichting vinden dat niemand slaaf van iemand anders mag zijn. Iedereen is gelijk. De slavernij moet worden afgeschaft.



Encyclopedie.

LES 2 REVOLUTIE IN FRANKRIJK

Er zijn drie standen in Frankrijk: de adel, de geestelijkheid en de burgers. Niemand luistert naar de burgers. Daarom zijn ze boos. Op 14 juli 1789 komen ze in opstand. De Franse Revolutie begint. Na de opstand heeft iedereen dezelfde rechten en de standen zijn afgeschaft. Dat staat in de grondwet. Iedereen moet zich eraan houden.

Het blijft nog jarenlang onrustig. Duizenden mensen worden onthoofd onder de guillotine.

In 1799 wordt Napoleon Bonaparte de leider van Frankrijk. Hij wil een groot Frans rijk stichten. Daarom voert hij veel oorlogen. En hij zorgt voor verbeteringen. Overal gelden dezelfde wetten.



Het rijk van Napoleon.

LES 3 REVOLUTIE IN DE REPUBLIEK

In 1780 veroveren de Engelsen 200 koopvaardij schepen van de Republiek. Ons land verliest de oorlog en heeft nu hoge schulden. Veel mensen geven stadhouder prins Willem V de schuld. De patriotten willen dat hij vertrekt. De mensen die willen dat de prins blijft, zijn de prinsgezinden.

Tien jaar lang is het onrustig. De ene keer hebben de patriotten de macht, de andere keer de prinsgezinden. Vanaf 1795 breekt de Franse tijd aan. De patriotten zijn aan de macht, maar ze moeten doen wat de Franse regering zegt. Ons land krijgt een grondwet, net als Frankrijk. En een nieuwe naam: Bataafse Republiek.



Koopvaardij schip.