

Monniken en ridders



DIT WEET JE NU!

LES 1 HEREN EN RIDDERS

1500 jaar geleden beginnen de middeleeuwen. Er leven drie groepen mensen. Die groepen heten standen. De eerste groep is de adel. Rijke boeren en heren horen bij de adel. Zij zijn de baas over een groot gebied. De tweede groep is de kerk. En de derde groep zijn de arme boeren.

Een ridder vecht voor een heer. Hij heeft een paard en wapens. Tijdens het vechten draagt hij speciale kleding. Een maliënkolder, een helm en een wambuis. Zo kan hij niet gewond raken.



Een heer, een monnik en een arme boer.

LES 2 MONNIKEN

Een monnik woont in een klooster. Een klooster is een groot gebouw met een kerk, een eetzaal, een slaapzaal en kloostergangen.

Aan de kleding zie je dat iemand monnik is. Alle monniken zien er hetzelfde uit. Ze dragen een pij.

In het klooster gelden strenge regels. Daar moeten de monniken zich aan houden. Ze bidden acht keer per dag. En ze moeten doen wat de abt zegt. Want de abt is de baas.

Sommige monniken schrijven boeken over. Zo'n boek noem je een handschrift. Soms duurt het wel twee jaar voor zo'n boek af is.

Boeken overschrijven is echt monnikenwerk.



Bij het klooster ligt de moestuin.

LES 3 HORIGEN

De heer is de baas in de middeleeuwen. Hij heeft veel land. Op dat land werken horigen. Horigen zijn niet vrij. Ze moeten werken voor de heer. Dat heet herendienst. Ze moeten ook vechten voor de heer. Dat heet dienstplicht. Horigen hakken bijvoorbeeld hout voor de heer of werken op het land. Eerst ploegen ze de akkers, dan zaaien ze. Ten slotte oogsten ze.

De horigen krijgen van de heer ook een stukje land voor zichzelf. Dat mogen ze bewerken. Maar ze moeten de heer wel een tiende van hun oogst geven. Van al zijn horigen krijgt de heer een tiende. Alles wat hij krijgt, bergt hij op in een tiendschuur.



Horigen geven een tiende van hun oogst aan de heer.